



## **Verslagje cursus snoeien en stekken**

Op zondag 25 oktober 2015 organiseerde Groenkracht in samenwerking met IVN twee workshops 'snoeien en stekken' in De Papaver waar deelnemers gratis aan konden deelnemen. Beide workshops duurde anderhalf uur en werden verzorgd door permacultuurhovenier Suzanne Luppens.

Er waren in totaal 17 mensen en nog het dochtertje van 1 van de deelnemster, die zich hadden aangemeld voor één van de workshops, dus best veel! Tijdens de workshop lag de focus op het snoeien van kleinfruit, zoals het snoeien van aalbessen, bramen, frambozen, taybes en kruisbessen. Suzanne gaf aan dat je fruitbomen in principe niet snoeit omdat dit een grote aanslag is op de boom. Als je een fruitboom snoeit, kost dit de helft van zijn levensduur! Professionele fruittelers snoeien vaak hun fruitbomen om fruit van gelijksoortig formaat te krijgen, echter de productie van de boom wordt met het snoeien niet verhoogd. Om een gezonde fruitboom te behouden, kun je dus beter maar niet snoeien tenzij er zieke takken in de boom zitten of als er takken kruisen en elkaar dus in de weg zitten.

In tegenstelling tot fruitbomen, moeten fruitstruiken wel worden gesnoeid om een gezonde, goed gevormde en productieve struik in stand gehouden. Fruitstruiken geven vaak het meeste fruit op eenjarig hout. Oud hout, dat tenminste één jaar oud is en vrucht heeft gedragen, wordt daarom ieder jaar zoveel mogelijk verwijderd om een teruglopende opbrengst en het kleiner in omvang worden van de vruchten tegen te gaan. Een rode bes en kruisbes dragen ook wel fruit of tweejarig hout, maar de productie is dan gewoon minder. Het beste moment van snoeien is direct nadat de plant vrucht gedragen heeft, maar kan ook nog prima in oktober en begin november en eventueel in maart. Suzanne geeft aan dat het vooral gunstig is te snoeien als het droog weer is en er een beetje wind staat. Bij deze weersomstandigheden hebben schimmels namelijk minder kans om de plant ziek te maken. Bij vochtig weer of als het vriest kun je beter niet snoeien.

Nadat Suzanne de algemene regels voor het snoeien heeft uitgelegd, gaan we naar buiten om het snoeien in praktijk te zien en te leren. Buiten in de tuin van De Papaver staan een aantal struiken die hoognodig gesnoeid moeten worden. Samen met Suzanne observeren we de plant en bepalen we welke takken het beste weggesnoeid kunnen worden. Dat blijkt in praktijk toch nog best lastig te zijn! Suzanne stelt ons gerust dat we niet bang moeten zijn om fouten te maken, de plant herstelt zich in de meeste gevallen vanzelf weer. Als je goed wilt leren snoeien, moet je het in praktijk vaak doen: snoeien blijft een kunst, maar oefenen baart kunst!. Na anderhalf uur zit de cursus er alweer op en gaan we enthousiast naar huis om vervolgens met onze eigen fruitstruiken aan de gang te gaan!